



NYT

Den Reformerte Menighed Fredericia



Tema: **Efterår og høst.** Pære på det gamle træ i præstegårdshaven 2022.
Foto: Rosa Engelbrecht

Nr. 4. November - December - Januar 2022-23

Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil.

En formiddag i en dansk by, en travl gade. ”Jeg parkerer min motorcykel ved kantstenen. Støttebenet glider væk på den våde asfalt og den tunge maskine vipper til siden,” – sådan begynder en god bekendt forleden sin fortælling. – Han fortsætter: ”maskinen katapulterer mig i en blomsterkumme af beton og klemmer mit ben. Ingen chance for, at jeg alene kan klare situationen. Jeg forsøger at gøre opmærksom på mit dilemma. Igen og igen forsøger jeg at bevæge de forbipasserende mennesker til at hjælpe mig med at løfte de fem centner stål (250kg) eller i det mindste til at hente hjælp. Minutter hvor blodgennemstrømning i mit ben er afbrudt. Jeg går i panik og begynder at råbe. Konsekvensen er at menneskene bare endnu hurtigere iler forbi.

Alle disse ordentlige, anstændige borgere. – Og du? Måske var også du gået forbi.

Da, kommer der endelig hjælp. Og hvilken hjælp! Tre skikkelser vakler hen mod mig. De har svært at stå på deres egne ben. Slidt tøj, fedtet hår, ansigterne er nok ikke blevet vasket i længere tid. Formodentlig overnattede de ved indgangen til varehuset lidt længere nede ad gaden. Jeg er nødt til at holde dem fra at rive ved spejl, kabler eller sågar motorcyklens glødende udstødning. Men – uden at tøve tager de fat i maskinen – fælles retter de tre motorcyklen op igen.”

Jeg tænker, da jeg lytter til det: aldrig havde jeg troet at nogen i min bekendtskabskreds ville opleve en af disse historier om den barmhjertige samaritaner, selvglade farisæer eller den fattige enke. Bibelen er fyldt af det, fyldt af tanken: jeres medmennesker er ikke altid det, som I mener at kunne se i dem. Og I selv formodentlig heller ikke.

Fæld ikke dom. Og gør I det alligevel, tager I muligvis total fejl.

Pastor Sabine Hofmeister



BAKSPEJLET

Kirkegårdsdag

Lørdag den 24. september samledes et hold flittige menighedsmedlemmer til morgenkaffe i Skolen kl. 9. Derefter tog man fat på dagens opgaver på kirkegården. Der blev klippet, kørt affald væk, gravet og plantet med godt humør i det gode vejr. Frokosten blev spist i skolegården og bestod af Pizza med øl og vand. En del af det afklippede grønt blev, som vanligt, brugt til at pynte kirken med til høstgudstjenesten dagen efter, sammen med div. frugter og grøntsager.

Nye farver i Skolegangen

I dagene op til den 24. august blev gangen i Skolen tømt, så der blev plads til at skifte farver på væggene og hvide loftet i den lange gang. Ved hjælp af et lånt stillads og maling indkøbt med rabat, forvandlede rummet på en eftermiddag fra gult til to lyse blålige nuancer.

Insekthotellet og nye stauder

Gunnar Spindler har i efteråret arbejdet videre med omlægningen af det tilgroede område for enden af skolegården. Der er ryddet grundigt ud, lavet stort inselthotel, plantet stauder fra egen have og sået græs. Peter Markussen kørte en mængde affald væk efter projektet, - da de første 25 sække var fjernet, holdt han op med at tælle!

Tove og Jørgen Honoré Møller har foræret Menigheden et fuglebad til stedet.

Vinduespudsning

Fredag den 7. oktober blev alle Skolens vinduer vasket og pudset af endnu et hold frivillige og ihærdige hænder. Efterfølgende blev forsatsrammerne monteret, så lokalerne er klar til efterårsblæst og vinterkulde.



Gerda og Olaf fra Ærø deltog i arbejdet på kirkegårdsdagen. Foto: Annette D.H.



Malerholdet i skolegangen: Annelise og Gert, Annette og Arno, og Sabine, også som ”madmor” og fotograf.



Foto: Sabine Hofmeister

Nye farver i Skolens gang

Stor tak for ihærdig indsats for at gøre indgangen til skolen indbydende med nye farver til: **Annette og Arno Dahl Holm, Annelise Deleuran Petersen, Gert Nielsen og Sabine Hofmeister.**



Foto: Annette Dahl Holm

”Kirkegårdsholdet”

Denne gang går en stor tak til: fra venstre **Arno Holm, Jørgen Honoré Møller, Peter Honoré (hvid kasket), Olav Juul Pedersen (hat), Peter Honoré Markussen, Peters ven, Tove Sminge Møller, Lars Flint, Sabine Hofmeister, Gerda Honoré og Annette Dahl Holm,** for deres store arbejde med at udføre det vedligeholdelsesarbejde, som vi ikke kan betale gartnerfirmaet for.

Tove og Jørgen takkes desuden for at forære et fuglebad til det nyrenoverede naturområde.



Foto: Lars Flint

Foto: Sabine Hofmeister

Kirkepynt

Tusind tak til **de kreative hænder,** som igen i år pyntede kirken flot med efterårets frugt og grønt, sat sammen med afklip fra beskæringerne på kirkegården. Og til **Lars Flint** for fotoet.

Skolens vinduer

De gamle bevaringsværdige vinduer i Skolen skal passes godt, for ikke at få fugtskader. Af hensyn til varmen i vinterhalvåret bliver der sat forsatsvinduer på i efteråret.

Stor tak for dette arbejde i år til: fra venstre **Arno Holm (blå bluse), Peter Honoré, Annette Dahl Holm, Søs Honoré, Jørgen Honoré Møller, Tove Sminge Møller, Annelise Deleuran Petersen, Annelise Honoré og Sabine Hofmeister.**





Fotos: Annette Dahl Holm

AKTIVITETER

Bibelværksted

Onsdag d. 9., 16. og 23. nov. kl. 19.00 i Reformert Skole

Dette efterårs emne i Bibelværkstedet er:

Huguenotternes historie i Frankrig indtil i dag

Efter opslaget af tesoerne i Wittenberg i 1517 kunne Martin Luthers tanker om reformationen også brede sig til Frankrig. Den franske reformation manglede oprindeligt en fremragende leder, og da den franske krone holdt sig til den gamle katolske doktrin, forblev de såkaldte luthériens eller bibliens en minoritet fra starten. De franske konger Frans I (1515-1547) og Henrik II (1547-1559) fik reformationens fortalere forfulgt som kættere, som blev kaldt huguenotter...

Så vidt kender de fleste til huguenotternes historie ligesom til det, der skete i de efterfølgende ca. 200 år. Men hvad skete derefter, hvordan ser det ud i dag?

De nævnte tre onsdage i november mødes vi i Reformert Skole og hører fortællinger om udviklingen.

I La Motte-Chalancon kan man følge huguenotternes flugtstier.



Alle er hjertelig velkomne.
Pastor Sabine Hofmeister



Støt
Ukrainere!



Første søndag i advent

Søndag den 27. nov. kl. 14.30 og kl.16.00

Denne søndag indledes adventstiden, ventetiden hen mod dagen for Jesus fødsel. Som optakt til den 24. dec. byder vi fra kl. 14.30 til 15.45 til advent-hygge med snak, kaffe, gløgg og æbleskiver i en julepyntet skolestue.

Vi kan desuden høre nogle af julens sange og får mulighed for at **købe bøger, vin med juleetiket, juledekorationer og pyntegrønt.**

Køb dem som julegave, værtsgave eller fx mandelgave, eller til egen fornøjelse.

Overskudet bliver givet til ukrainske familier, som på grund af krigen må holde jul i Danmark.

Kl. 16.00 inviteres der til **adventsgudstjeneste** med pastor Sabine Hofmeister i Kirken.

Forstanderskabet glæder sig til at se rigtig mange den 1. søndag i advent.

Alle er hjertelig velkomne

Julefrokost ved Eftermiddagsmødet

Onsdag den 7. dec. kl. 13.00 i Skolen

Julefrokost ved Eftermiddagsmødet er stadig en hyggelig tradition. Gennem flere år har man været samlet omkring et "tå selvbord", som deltagerne fyldet op med deres medbragte lækre retter. Bl. a. grundet de stadig lidt usikre pandemitider, afvikles julefrokosten i år med leverede juleplatter, som hver især selv betaler. Menigheden byder på øl eller vand efter smag. Der synges advents- og julesange og læses historier, eller bydes på andre festlige indslag. Af hensyn til planlægningen, hænges en tilmeldingsliste op i skolen. Det er også muligt at tilmelde sig hos: Søs Honoré, tlf.: 2227 8440, eller Karin Ejvang tlf: 4129 3144.

Hjertelig velkommen

Koncert med Lyngsoddekoret Onsdag den 7. dec. Kl. 19.30 i Kirken

Denne aften skal vi igen, efter coronaår, opleve traditionen med Lyngsoddekoret som vil synge julen ind og lede fællessangene fra deres program.

Fri entré.
Alle er velkomne



Lyngsoddekoret dec. 2019.
Foto: Annelise Deleuran Petersen.

Kirkegården skal pyntes

Julen nærmer sig, så nu er det også tid til at tænke på plantning af juleblomster og granpyntning på gravstederne. Vi beder i den forbindelse om, at der ikke sættes plastikurtepotter på gravstederne, bl.a. fordi de blæses rundt på kirkegården, når jorden i de lette potter udtørres.

Hvis man har spørgsmål, eller ønsker om nye aftaler, eller evt. ændringer af bestående aftaler vedrørende gravsteder, bedes man hurtigst muligt rette henvendelse til:

**Annette Dahl Holm, mobil: 2445 4912,
mail: dahlholm58@gmail.com**



Julegaver i Reformert Kirke.
Foto: Søren Engelbrecht.

Julehjælp i Menigheden

I dette års specielle krisetider ønsker forstandskabet, i lighed med de seneste år, at tage hensyn til, at tiderne kan være økonomisk trængte for nogle.

Det oplever vi også blandt vores egne menighedsmedlemmer. Derfor glæder det Kirkeudvalget, at et enigt forstandskab har besluttet, at der kan uddeles julehjælp til evt. trængende medlemmer af Den Reformerte Menighed i december i år.

Ansøgningen sendes, indtil begyndelsen af december, til pastor Sabine Hofmeister på mail:

s.hofmeister@reformert.dk
eller tlf. 3054 0320.





Pastor Sabine Hofmeister fører nogle af de børn som er tilmeldt julegaver, ind i kirken til tonerne af ”Her kommer, Jesus dine små”.

Foto: 2018, Søren Engelbrecht.



Gerda og Olav har bragt stauder med fra haven på Ærø. De plantes på Kirkegården til pynt og insektføde i fremtiden. Foto: Annette D.H.



Julegaver i Kirken

Lørdag den 24. december kl. 15.00

Vi tror på, at juleaften igen kan fejres uden restriktioner i kirkerne og i familierne. Den Reformerte Kirkes tradition fra 1883 med gaver til de børn som kommer i Reformert Kirke juleaften, og som er tilmeldt, fortsætter igen i 2022.

Hvis man ønsker at tilmelde børn til julegaver denne dag, udfyldes den vedlagte julegaveseddel, som sendes til den påtrykte adresse senest den 1. december.

Det er som vanligt også muligt selv at medbringe en gave til uddeling, men af hensyn til de andre børn, beder vi om, at der kun afleveres/ønskes én gave pr. barn.

Godt Nytår

Søndag den 8. januar kl. ca. 11.15

Denne søndag i 2023 bliver første gang i det nye år, at vi mødes efter gudstjenesten. Det benytter vi traditionelt til et hyggeligt samvær og en snak i skolen, blandt andet om året der gik. Menigheden byder på hyggeligt fællesskab, gode smagsoplevelser og fint pyntede borde i Skolen.

Vi glæder os til at se jer alle.

Venlig hilsen Forstanderskabet

”Nytårsfortsæt”

Menighedens Forstanderskab arbejder for, gerne i 2023, at kunne opfylde kravene til at blive optaget i organisationen:

”Grøn Kirkegård”. Mange pasnings- og driftkrav opfylder Menighedens Kirkegård allerede. Bl.a. gennem det store arbejde der netop er udført af ”Kirkegårdsholdet”.

Det er derfor ikke et uopnåeligt mål. Senere vil der blive informeret mere om emnet.

Efterår og høst

Temaet i dette blad er efterår og høst. Netop årstidernes skiften er en del af vores livsrytme, og ofte en let indgang til at indlede en samtale ved et tilfældigt møde. Efterår, en kalendertid vi netop har oplevet, vi står nu på kanten af kalenderens vintermåneder. Efteråret kan betragtes på flere måder. For mange sikkert som høsttid af frugt og grønt til vinteropbevaring, som tørret, hengemt, syltet eller nedfrosset. Mange af vores kendte grøntsager og frugter blev også dyrket og anvendt for mere end 2000 år siden. Vindyrkning beskrives i Bibelen som en væsentlig afgrøde hvor man, udover vin, konserverede en del af druerne ved at tørre dem til rosiner. Efterårets daglige nydelse kan være et friskt æble eller en moden og sød blomme fra det dugvåde græs. Og, ikke mindst, efterårets farveorgie og blanke kastanjer på stierne. Vi har hørt om landmandens høst af korn, kartofler og roer i de første efterårsmåneder. Vi ved, at der nu samles forråd til vinteren af fx spætter, skader, bævere, mosegrise og egern. Foretrukne gemme-emner er fx agern, hasselnøder og bog. Til tider kan et glemt forråds-kammer af bog resultere i flerstammede bøgetræer. Både mennesker og dyr plukker og spiser efterårets svampe, frugter og bær i naturen.

Alt sammen selvfølgeligheder! Måske selvfølgeligheder vi i en effektiviseringstid har glemt, men nu er ved at genopdage. Om naturen ville kunne frembringe så meget afgrøde, at vi alle kan leve af det, kan der være tvivl om, men - der er igen fokus på at udnytte naturens vilde vækster. I 1. Mosebog 1:29, står: "Gud sagde fremdeles: "Jeg giver eder alle Urter på hele Jorden, som bærer Frø, og alle Træer, som bærer Frugt med Kærne; de skal være eder til Føde." Måske skal man "fare med lempe" for ikke at overforbruge og dermed udrydde de mest populære vækster. Mange spisesteder bestræber sig på at dyrke egne grøntsager og samle vilde urter og frugter til menukortet. Et spændende projekt, hvis vi husker at begrænse forbruget af de vilde vækster. Et citat fra en Peter Plys bog af A.A. Milne 1928, lyder: "Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende."

Høstfestdekoration i Reformert Kirke den 25.9.2022. Foto: Annette Dahl Holm.



Som med så mange andre forhold, regler og vaner i hverdag og lovgivning, er det, ifølge Bibelen, årtusinde gamle livsvilkår. Nogle af de tanker vi i dag gør os om naturens resurser og biodiversitet, om dyrkning og høst er beskrevet og lovgivet ret så detaljeret om i Bibelen. Der nævnes mere end 100 forskellige planter, som vi også kender i dag i forskellige verdensdele. Agronom og forfatter Hans Arne Jensen nævner i sin bog ”Bibelens planteverden”: ”Hvede, byg og spelt spillede nemlig også en stor rolle i folks hverdag på Jesus’ tid. Kerner fra hvede blev givet som gave og som betalingsmiddel.” Brød af disse kornsorter var også en vigtig del af den daglige mad. I de senere år finder man også speltmel på supermarkedets hylder. I Mosebøgerne nævnes Israel som: ”Et land med hvede og byg og vinstokke og figentræer og granatæbler, et land med olivenolie og honning“. I Mosebøgerne beskrives også hvordan kornene skulle sås, og hvordan man ofrede det første kornneg og brød. Når vi i Fadervor beder om „vort daglige brød” henvises sikkert til tidens hårde arbejde med at dyrke kornet og bage brødet. Der berettes om hvordan kornet blev tærsket, rensat i vinden og malet. En metode som blev brugt i Danmark langt op i 1900tallet.



I Mosebøgerne beskrives også regler for dyrkningsperioder: ”Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden; men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren; da må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård.” Det fortælles derefter, at både mennesker og vilde dyr i det syvende år kun måtte spise af det som voksede vildt.



At lade jorden hvile et år var en dyrkningsmetode som man også brugte i Fredericia, indtil de reformerte kom til byen og viste en metode med at anvende planterester som gødning og dyrke afgrøderne skiftevis på markerne, så der hele tiden kunne høstes.



Hyben, et væld af forskellige svampe, og havtorn er blandt ressourserne i naturens spisekammer.

Blomsten th. er en gul udgave af ”kongelys”. De reformerte brugte en hvid art som teblade.



I høstsangen ”Marken er mejet” fra 1868 står: ”Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.” Denne tankegang findes i 3. og 5. Mosebog, 19:9: ”Og når du høster din jord, må du ikke høste kanten af din mark fuldstændigt, og du må ikke høste din høst.”24:19 ”Hvis du bringer din høst ind på din mark, og du har glemt et skær på marken, må du ikke vende tilbage for at hente det. Det burde være for den fremmede, for den forældreløse og for enken.” Reglen var til hjælp for de fattige og ubemidlede, men har også gavnet biodiversiteten og dyrelivet, uden at man måske tænkte i sådanne sammenhænge på den tid.

I en årrække med effektiviseringstiltag i landbruget, hvor åer blev rettet ud og enge blev afvandet, forsvandt også Bibelens regel: ”Du må ikke høste kanten af din mark fuldstændigt”. Reglen er i de senere årtier genindført, for at beskytte grundvandet, med det er også til gavn for biodiversiteten og dyrelivet.

En lov som især hører efteråret til er sankeretten. Den betyder, at enhver har ret til at sanke/samle til eget forbrug på offentlige steder. Det er fastslået i ”Jyske lov fra 1241”. Dengang gik folk med hat, regelformuleringen er derfor, at man må sanke, hvad der svarer til en hat-fuld. Sankereglen er oprindeligt ment som en hjælp til de fattige eller trængte. Man har fx skullet have et ”sankekort” for at samle nedfaldne grene og kviste i skovene til brændsel om vinteren. En foranstaltning, som også praktiseredes under 2. verdenskrig, hvor der var stor arbejdsløshed, mangel på kul og koks og hårde isvintre.

Blandt efterårets kirkehøjtid er allehelgensdag, som siden 1770 fejres den 1. søndag i november, i Folkekirken og den Katolske Kirke samles man for at minde alle kristne helgener og martyrer. Man tænder lys og mindes også de sognebørn, som er døde i årets løb. Dagen efter fejrer den Katolske Kirke allesjælesdag, hvor man beder for de døde, som var i Skærsilden.

Halloween fejres også om efteråret. Det er en gammel keltisk skik fra 8-900 f. Kr. Kelterne fejrede en slags nytårsfest for begyndelsen på vinteren og enden på det lyse halvår omkring den 31. oktober. Man mente, at dødsrigets porte stod åbne, og at de afdødes sjæle steg op af graven for at bevæge sig til dødsriget. Senere har kristne forsøgt at smelte den oprindeligt keltiske fest sammen med allehelgensfejringen.

Efterårstiden i Danmark er de seneste årtier blevet pyntet til ”halloween” med græs-



En flok skolepiger klædt ud ved halloweenfest på skolen. Et indslag ved festen var at udskære græskarhoveder til stearinlys.



kar i forskellige udgaver, ofte udhulede og udskårne med lys i. Ordet ”halloween” er en sammentrækning af det engelske udtryk for allehelgen, all hallow’s eve. Men i dag bruges ”halloween” mest om den (u)hyggelige fejring den 31. oktober med monstre, genfærd og græskar. I Danmark blev traditionen med udhulede græskar og uhyggelige udklædninger lanceret af legetøjskæden Fætter BR omkring år 2000.

Reformerte efterårsberetninger

I Reformert Kirke fejres høstfesten også, Gud skal takkes for ”alle gode gaver”. I en årrække har Kirken været pyntet med årstidens afdyringer og kirkegængerne indbydes alle til at sætte sig om et stort nadverbord i Kirken som afslutning på gudstjenesten, hvor man nyder et fællesmåltid til fejring af Jesus og årets høst.

Blandt andre særlige efterårsskikke kan nævnes, at pastor Aillaud, omkring 1950-60erne, sendte skolebørn ned til stranden for at hente tang til at gøde præstegårdshaven med. I vore dage er tang blevet en naturafgrøde, som udvikles til forskellig brug. Tangtage kendes fra gammel tid på Læsø, i dag eksperimenteres med at dyrke tang til fx boligbyggeri, og mange former for spiselige varianter.

I den forhenværende præstegårdshave står stadig et gammelt pæretræ med frugter. Det bærer på endnu en efterårstradition for børn i Reformert Skole. Det nævnes bl.a. af en elev i 1919, at nogle af børnene hvert efterår blev sendt over i præstegårdshaven til pastor Staehelin med store kurve. Det gamle pæretræ blev rystet og pærene samlet op. I skolen blev de fordelt til ivrige børn. Smagen beskrives af en anden som ”nogle værre ”tryghalse” de var tørre og vanskelige at få gennem halsen, men en festdag var det.” Det skete også at graver Vilain kom med en stor kurvfuld, som blev stillet på trappen til glæde for eleverne.

Rosa Engelbrecht



Pæretræet i præstegårdshaven bar omkring 1919 en overflod af frugt. Træet må derfor skønnes at være et godt stykke over 100 år gammelt.

Haven rummer også et stort gammelt æbletræ, som bærer fine og mange frugter.



KIRKELIGE HANDLINGER

Bisat fra Reformert Kirke

Onsdag d. 28. september 2022,
Grethe Solvejg Devantier.

Begravet fra Reformert Kirke

og jordfæstet på Sct. Michaelis Kirkegård.
Mandag d. 3. oktober 2022,
Grethe Irene Mortensen.



Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 14,7-8:

”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren.

Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.”

NYT OM KUNSTNERNAVNE



Billedhugger Thomas Kadziola har på Lolland skabt et sted til fordybelse og refleksion. “Dodekalit-ten” - det består 12 store stenstøtter, sat i en rundkreds på 40 m i diameter, på et højdedrag på Nordlolland. Et 10årsprojekt, som skabes på stedet.

Støtterne er mellem 7-9 m høje, og vejer 25 til 55 ton. De afsluttes foroven med fantastiske, forskellige og udtryksfulde skulpturansigter.

Foran hver støtte ligger en siddesten, hvorfra der strømmer helt særlige lyde/musik, som skabes via naturen, sol, tidevand, blæst. En ret fantastisk oplevelse. Læs mere på: www.dodekalit.dk Rosa E.



**BOG
HANDLEREN**

Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk



REFORMERT KIRKE



grøn kirke.dk



**IRIS
blomster**

Lene M. Christiansen
Gothersgade 35
DK-7000 Fredericia

Bliv kunde i
Nordea når
det passer dig

Nu bestemmer du ikke længere gld. - nu skal det
blive hundre tusen vs. 75 NORDEA.DK/MARKANDE
kan du oprette dig som kunde dog det rundt.

Gør det muligt

Produkter
Søndergade 6
75 95 77 77
ind@na.dk

Nordea



Reformert Menigheds
KIRKEGÅRD

Jules Charles Rieu
1841-1891

25. september
1719 - 2000

300
Den Reformerte Menighed

Menighedens historie

Købes hos Menigheden

Gaveideer fra Menigheden!

Hæfter, postkort,
vin med særetiketter og
huguenotkors til
forskellige priser.



ANLÆGSGARTNERFIRMAET
TEFAX ApS

75 95 77 77

Vi bygger grønt - www.tefax.dk

- Belægninger & Natursten
- Vedligeholdelse/ græsklipning
- Plantearbejde
- Havetegniger



Medlem af Danske Anlægsgartnere
Aut. kloakmester

KALENDEREN

Gudstjenester

November

- Søndag d. 6. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
 Søndag d. 20. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.
 Søndag d. 27. kl. 16.00(!) 1. søndag i advent. Sabine Hofmeister.
 Gløgg og æbleskiver. Se i bladet.

December

- Søndag d. 11. kl. 10.00 3.søndag i advent. Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
 Lørdag d. 24. kl. 15.00(!) Juleaften. Sabine Hofmeister.
 Mandag d. 26. kl. 10.00 2.Juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.

Januar

- Søndag d. 8. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. "Godt Nytår". Se i bladet.
 Søndag d. 22. kl. 10.00 N.N. Se dagspressen.

Sammenkomster

November

- Onsdag d. 2. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. "En tur til München"
 v/ Sabine Hofmeister.
 Onsdag d. 9. kl. 19.00 Bibelværksted. "Huguenotternes historie i Frankrig
 gennem de sidste århundreder" v/Sabine Hofmeister.
 Se i bladet.
 Onsdag d. 16. kl. 19.00 Bibelværksted. Se i bladet.
 Onsdag d. 23. kl. 19.00 Bibelværksted. Se i bladet.
 Søndag d. 27. kl. 14.30-15.45 1. søndag i advent.
 "Gløgg og æbleskiver". Se i bladet.

December

- Onsdag d. 7. kl. 13.00(!) Eftermiddagsmøde. Julefrokost. Se i bladet.
 Onsdag d. 7. kl. 19.30 Julekoncert m/ Lyngsoddekoret.

Januar

- Onsdag d. 4. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. "Vær` velkommen, Herrens år..."
 Søndag d. 8. kl. 11.15 "Godt Nytår". Se i bladet.

BIDRAG

Siden seneste blad har vi modtaget følgende bidrag: L.B. 200 kr. - H.H. 300 kr.
 - L.B.N. 200 kr. - N.N. 200 kr. Tusind tak, det glæder os meget.

Deadline for indlæg til næste nummer er den 1. januar 2023!

Menighedens adresser:

Kirke og Skole

Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
MobilePay 40025.
<http://reformertfredericia.dk>

Præst

Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk
Træffes så vidt det er muligt,
i Skolen fredage fra kl. 10 til 12,
også på tlf. 7592 7297

Formand

Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk

Næstformand

Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com

Kirkeudvalg

Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk

Annette Dahl Holm, Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg

og kontaktperson for eksternt udvalg.
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com

Kirkegården

Henvendelse om kirkegården rettes til:
Annette Dahl Holm, Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com

Økonomi

Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk

Skat

Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia tlf.:2360 9060.
engelbrecht@c.dk

Menighedskartotek

Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com

Ministerialbogsfører

Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk

Kirkebladsredaktion

Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré



Svanemærket tryksag

Husk at melde flytning til:

Annelise Deleuran Petersen.
Se ovenfor!